

...In het water zie ik bomen  
met hun strakke zwarte takken  
in een flonkerblauwe hemel  
en de maan

In het zilver nergens rimpels  
want de vissen zijn gaan slapen  
en de eenden drijven kop tussen de veren,  
pootjes stil

In het water zie ik wolken,  
in de lucht ruik ik de ruimte  
en de avond fluistert waar ik  
heen moet gaan

Als gewoonlijk langs de linde  
en de laaghangende beuken  
waar de muizenmoeders schuilen  
voor de uilen en de wind

ik ken daaronder alle stronken  
in het donker op mijn nachtelijke ronde  
bots ik nergens  
tegenaan

Van het veldje van de vossen  
naar het hekje van de mensen  
waarom zouden ze dat hebben  
want het gras loopt toch niet weg?

Over zachte dennennaalden  
naar mijn omgevallen boom  
zal ik weer lopen maar ik  
blijf nog even staan

want  
in het water zie ik bomen  
met hun strakke zwarte takken  
in een donkerblauwe hemel  
en de maan...

In het water zie ik wolken,  
in de lucht ruik ik de ruimte  
en de avond fluistert waar ik  
heen moet gaan

Als gewoonlijk langs de linde  
en de laaghangende beuken  
waar de muizenmoeders schuilen  
voor de uilen en de wind